

Nieuwsbrief september/ oktober 2013

Het is herfst en dat hebben we wel gemerkt! Natuurlijk gaan we nu ook gewoon nog lekker buiten spelen. De hele vogelgroep heeft nieuwe regenpakken. We hebben ze al wel even aan gehad, maar nu gaan we ze natuurlijk echt goed uitproberen. Binnenkort vast wat mooie foto's van de hele club in de nieuwe pakken!



Ons thema 'ik ga kamperen' hebben we inmiddels afgesloten. De meeste kinderen zijn op bezoek gegaan bij Camping de Delftse Hout. Gewoon om eens te kijken hoe het er daar in het echt uitziet. Zo hebben we bijvoorbeeld een caravan, een tent en een camper gezien. Sommigen hebben in een tent gegeten of even de kampwinkel van binnen bekeken! Het was weer een hele ervaring! De vlindergroep heeft buiten de afwas gedaan met heel veel sop! De vogelgroep heeft een verteltafelvoorstelling voor de vlinders gegeven als afsluiting van het thema!



Tijdens de kinderboekenweek hebben heel wat ouders bij ons een boek voorgelezen. Alle kinderen vonden dat heel erg leuk. Bedankt lieve ouders!! De kinderen hebben genoten.



Vandaag is ons nieuwe thema van start gegaan; 'Er komt een baby!'.

In elke groep heeft al een startactiviteit plaatsgevonden. De vogels zijn op kraamvisite geweest bij Jelte, het broertje van Milena. De vlinders hebben cadeautjes gebracht naar Cas en zijn mama, broertje van Thijs. Alle grotere rupsen hebben geholpen om de baby's van de groep te verschonen en daarna naar bed te brengen. Daarna zijn ze samen gaan spelen in de poppenhoek.

De komende week gaan we nog meer op kraamvisite. Bedankt alle mama's en lieve baby'tjes dat wij op visite mochten komen!!



In september en oktober verwelkomen wij natuurlijk ook weer nieuwe kinderen.

Skip vd Berg, hij heeft al helemaal zijn draai gevonden bij de vlinders. Lucas Berraquero Díaz heeft zijn plekje gevonden in de vogelgroep.

Lucas van Vuuren, Alicia Hulst, Jet van der Meer, Annabelle Ribius en Daniël Vacek broertje van Sam komen nu ook elke week lekker spelen. Van harte welkom bij de rupsen!! Wij vinden het echt heel leuk jullie voortaan ook in ons midden te hebben.

Tegelijkertijd hebben we ook afscheid genomen van een paar kinderen die naar de basisschool zijn gegaan! Nick van der Boon, Dion Dingler en Lieke Storm. We zullen jullie wel missen hoor! Heel veel plezier en komen jullie nog een keertje langs??

In de maand september hebben we heel wat taart gegeten en in oktober gaan we dat ook nog doen 😊. Lana, Sander, Alicia, Pepijn en Freya zijn 1 jaar geworden, Ivan, Liam, Fedde en Pim zijn of worden nog twee jaar, Chloé is drie jaar geworden en Nick is vier jaar, net als Dion en Lieke. Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Afgelopen week is Wendy Selderijk begonnen in de vlindergroep. Dit was wel iets eerder dan verwacht. Josien is helaas eerder, dan haar verlof in zou gaan, uitgevallen. Wendy zou haar zwangerschapsverlof al gaan doen, maar nu is dit iets eerder in gegaan. De meeste mensen hebben haar al wel ontmoet. Wendy welkom bij Les Enfants!!

De tijd van de sloffen is weer aangebroken. Wij vragen ouders om voor sloffen te zorgen, zodat iedereen ook binnen lekkere warme voeten heeft. De vlinders kunnen hun sloffen op de bovenste plank in de hal zetten, voor alle vogels bewaren we ze liever in de groene bakken bij de jassen in de vogelruimte. Voor de kleinste rupsen die snel hun sokken verliezen, bij de betere babywinkels zijn speciale oversokken te koop. Deze zorgen ervoor dat kindjes zelf hun sokken niet meer uit kunnen trekken. Zeker als ze over de grond kruipen, duurt het meestal niet lang voordat er heel veel sokken door de ruimte slingeren. Een maillotje voldoet vaak ook om te voorkomen dat sokken worden verloren! Zeker nu het weer wat kouder wordt, is dit een handige oplossing.

Vandaag hebben we ook weer heerlijk in de plassen kunnen stampen buiten. Natuurlijk hebben we dan regenpakken en –laarzen aan. Iedereen begrijpt dat wij door buiten te spelen in de regen wel nat worden. Na het spelen kleden wij dan alle kinderen weer om en ligt de natte kleding in ieders mandje in een zakje. Wij vragen alle ouders om voor zeker twee broeken te zorgen als reservekleding en zeker drie paar sokken!

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Josien, Evelien, Chantal, Tessa, Wendy, Nicole en Linda